



Lincolngroep Welpen Nieuwsbrief



September 2016

Beste Welpen en ouders/verzorgers,

Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur, een nieuw seizoen met weer veel leuke en gezellige opkomsten maar ook nieuwe welpenleiding! Wij hebben ons vorig jaar al een keer laten zien tijdens de bbq-opkomst, maar gaan onszelf nu echt introduceren. Laat we beginnen met de persoon die dit jaar de nieuwsbrieven voor jullie gaat schrijven, dat ben ik. Maar wie ben ik? Nou, hier een korte introductie over mij.

BAGHEERA

Hallo ik ben Bagheera, ik zit al sinds mijn achtste op scouting. Het begon allemaal als welp op de sbv-kastanjegroep, daar ben ik verkenner en Rowan geweest en vervolgens leiding geworden bij de Lincoln groep. Ik ben inmiddels alweer 1,5 seizoenen leiding op de Lincoln en doe dit nog steeds met heel veel plezier! Naast scouting ga ik dit jaar beginnen aan een studie aan de universiteit in Wageningen, dus lekker dichtbij. Ik heb veel zin in het nieuwe seizoen en we gaan proberen dit jaar weer zo een ontzettend gaaf seizoen op te zetten! Ik heb er zin in! **Om het dit seizoen nog wat uitdagender te gaan maken, zal ik ook de nieuwsbrieven voor jullie gaan schrijven en het mailcontact onderhouden. Ik ben het komende seizoen dus de teamleider, waarbij je je zoon kunt afmelden of andere vragen aan kan stellen. Mijn telefoonnummer vinden jullie in de mail van deze nieuwsbrief.**

Maar gelukkig sta ik er niet alleen voor, maar hebben we een geweldig welpenteam. Natuurlijk kennen jullie mij nog van vorig seizoen, maar niet alleen ik blijf leiding bij de welpen, maar ook Raksha.

RAKSHA

Hoi ik ben Raksha.

Vanaf mijn 7e zit ik op scouting bij de scoutinggroep SBV/kastanje groep.

Sinds een jaar ben ik met veel plezier officieel leiding bij de Lincoln groep.

Naast scouting ga ik dit jaar een modeopleiding volgen in Eindhoven, ik speel ook graag basgitaar (ik doe dat ook al 8 jaar)

Ik heb al heel veel zin in komend seizoen en ik hoop jullie ook.

Een andere 'nieuwe' leiding, en tevens samen met mij de teamleider is Mowgli. Waarom staat 'nieuwe' tussen aanhalingstekens? Omdat Mowgli voorgaande jaren al leiding heeft gegeven aan de verkenners dus niet volledig nieuw is in het leiding team van de Lincoln.

MOWGLI

Hey ik ben Mowgli, en zit al 11 jaar bij de Lincoln. Vanaf de welpen ben ik zelf helemaal doorgroeid naar de rowans, en omdat ik scouting zó leuk vond(en nog steeds vind), ben ik daarna leiding geworden. Voor korte tijd was dat bij de welpen, maar daarna ben ik overgevlogen naar de verkenners. Ik zo'n 1,5 seizoenen



Lincolngroep Welpen Nieuwsbrief



de verkenners gedraaid, om nu weer terug te komen bij de welpen. Dit jaar ga ik naar de TU in Eindhoven voor werktuigbouwkunde, en hoop ik er veel te leren. Naast scouting heb ik ook nog andere hobby's zoals gitaar spelen, gamen, voetballen, en véél meer. Voor het nieuwe seizoen hoop ik jullie allemaal te leren kennen, en hier een super gave tijd te hebben!

Hiernaast hebben wij nog 2 welpenleiding die dit jaar voor het eerst leiding gaan geven. Zij komen van de rowans en gaan nu leidinggeven bij de welpen!

WONTOLLA

Hallo welpenpapa's en -mama's,

Mijn naam is Wontolla de Wolf (luistert ook naar de naam Willem), en ik ben de komende tijd een van de Welpenleiding. Ik ben ook als Welp bij de Lincolngroep begonnen en zit nog steeds bij de Rowans. Toen mij werd gevraagd of ik het komende seizoen leiding van onze Welpen wilde zijn, hoefde ik niet lang na te denken. Het lijkt me heel erg leuk om met deze gezellige groep leiding de Welpen elke week een toffe zaterdagmiddag te geven. Ik houd zelf veel van sport en hoop de kinderen er net zo enthousiast voor te krijgen, maar ik denk dat dat wel lukt J. Verder ben ik 17 jaar, zit ik in de 6e klas van het VWO en heb ik 4 broertjes en zusjes. Bij de barbecue aan het eind van het afgelopen seizoen had ik mijn eerste opkomst als leiding, en ik was heel erg verrast door hoe leuk de Welpen scouting vinden en hoe sterk het Jungleboekthema voor ze leeft. Ik vond het fantastisch om mijn eerste jaren bij de Lincolngroep te herbeleven, maar nu vanuit de ogen van de leiding, en kan niet wachten om dit nog minstens een heel seizoen te kunnen doen. Ook voelt het heel goed om de kinderen te kunnen laten doen, wat ik zelf al 10 jaar met zoveel plezier doe. Ik ben er klaar voor, jullie ook?

Tot snel,
Wontolla

KAA

Hallo, Mijn naam is Kaa.

Ik ben sinds 6/7 jaar bij de scouting.

Dit jaar neem ik een tussen jaar na het behalen van mijn diploma.

Vorig jaar ben ik gestopt bij de rowans, en ben daarna gevraagd om de welpen te leiden.

Ik heb er zin in om dit jaar te gaan leiden, en er een leuk jaar van te maken.

OP DE ACHTERGROND: AKELA

Op de achtergrond zal de oude vertrouwde Akela het komende seizoen op de achtergrond helpen bij allerlei zaakjes. Wie weet komt hij ook nog een paar keer langs bij de opkomst, maar we zullen hem het komende seizoen vooral bij de Verkenners leiding zien zijn.



Lincolngroep Welpen Nieuwsbrief



Airborne wandeltocht (3 september 2016)

Ook dit jaar gaan we weer de Airborne wandeltocht met zijn allen lopen in Oosterbeek. Wij gaan met de welpen 10 kilometer lopen, zoals we voorgaande jaren ook gedaan hebben. We verzamelen om 10 uur bij Rouwcentrum Mijnhart (Utrechtseweg 220, Oosterbeek). Het is altijd erg druk in Oosterbeek tijdens de Airborne wandeltocht en veel wegen zijn niet voor auto's toegankelijk **dus raden wij aan, als het mogelijk is, om met de fiets te komen**. Mochten jullie openthoud hebben, bel dan even naar Mowgli of naar mij (Bagheera). Onze telefoonnummer vind je in de mail van de nieuwsbrief.

Om de tocht zo leuk mogelijk te laten verlopen, moet elke welp het volgende met zich meebrengen naar de Airborne wandeltocht:

- **Uniform**, we lopen in ons uniform/Scout-fit. Als het koud wordt mag je je jas natuurlijk over je uniform doen, zolang je das maar zichtbaar is. Het petje mag je thuislaten, die kan je alleen maar kwijtraken.
- **Goede schoenen**, waarop je lekker 10 kilometer kan lopen
- **Een lunchpakketje**, we gaan halverwege lunchen. Neem zelf wat broodjes met wat drinken mee
- **Kleding die geschikt is voor het weer**. Als het dus lijkt te gaan regenen, neem dan toch maar een regenjasje mee.

Verder mag je ook nog ander lekkers meenemen (snoep, fruit, wat dan ook), het is natuurlijk leuk als je het kan uitdelen en niet in je eentje zit te snoepen.

We zullen waarschijnlijk tussen 2 en 3 uur aankomen bij het eind en hebben dan hopelijk een leuke gezellige tocht achter de rug. Jullie kunnen ons dan vinden op het eindveld (Let op: dat is niet hetzelfde als het begin. Het grote eindveld is niet al te ver weg van onze verzamelplek in de ochtend. Als je vraagt naar het eindveld aan voorbijgangers zullen zij jullie kunnen vertellen waar het eindveld is). Wij zullen jullie ongeveer een halfuur voor aankomst bij het eindveld een sms sturen, zodat niemand lang hoeft te wachten.

Voor het lopen van de Airborne wandeltocht moeten wij weten hoeveelste keer dit is dat uw kind de Airborne loopt, zou u dat misschien kunnen mailen naar welpen@lincolngroep.nl

Zaterdag 10 september: Ouderinfo-uurtje, kiekjes kijken van het zomerkamp en de Open Dag

Op zaterdag 10 september staat er veel te gebeuren. Een extra lange dag vol Scouting, een goed begin toch?

Ten eerste is er om 12:30 uur een info-uurtje voor alle ouders/verzorgers. Ten eerste zullen we de nieuwe leidingteams in levende lijven aan jullie voorstellen, waarna wij graag vertellen over wat wij het komende seizoen van plan zijn. Voor het gemak mag je je zoon meenemen. Hij zal dan alleen bij het eerste gedeelte aanwezig zijn, daarna gaat hij met een aantal leiding het bos in gaan voor een spel.



Lincolngroep Welpen Nieuwsbrief



Om **13:30 uur**, volgend op het info-uurtje, wordt iedereen uitgenodigd om gezellig te komen kijken naar de foto's van de afgelopen zomerkamp. Zowel de Welpen, als de Verkenners en Rowans zijn op zomerkamp geweest, dus er valt veel te bekijken 😊

Om **14:00 uur** start dan de opkomst en tegelijkertijd onze Open Dag! Tijdens de Airborne worden posters verspreid met de vraag om deze op te hangen op locaties waar ze veel bekeken gaan worden. De hele opkomst is zo ingedeeld dat kijkers makkelijk mee kunnen doen. Heb je zelf nog vriendjes die eens willen komen kijken? Dan is dit een goede opkomst om ze eens mee te nemen! Om **17:00 uur** is deze extra lange scoutingdag dan toch echt afgelopen.

Zaterdag 24 – Zondag 25 september: Het Jubileumkamp!

De Lincolngroep wordt 70 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Voor Lincolners (Welpen, Verkenners, Rowans, leiding, enzovoorts) wordt daarom een kamp georganiseerd om deze verjaardag te vieren. Het kamp begint op zaterdag 24 september om 10:00 uur en is afgelopen op zondag 25 september om 12:00 uur. De locatie is de Waterberg (kampeerterrein dichtbij de blokhut)

Het is natuurlijk leuk als zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn bij dit feestje. Geef je dus snel op via de volgende inschrijflink: https://sol.scouting.nl/?task=as_registratie&action=add&frm_id=15590

De kosten zijn 20 euro per persoon. Inschrijven kan tot 16 september, dan moeten we echt weten wie er mee gaat!

Programma September 2016

3 september	Airborne wandeltocht 10 uur bij Rouwcentrum Mijnhart (Utrechtseweg 220, Oosterbeek). <u>Mail/app ons even voor de hoeveelste keer uw zoon loopt of als hij niet loopt.</u>
10 september	12:30 – Ouderinfo-uurtje 13:30 – Foto's kijken van de zomerkampen 14:00 – Open Dag tot 17:00 uur
17 september	Gewone opkomst (14:00 tot 17:00)
24-25 september	Jubileumkamp! Geef je op via de link in de nieuwsbrief en kom gezellig onze 70 ^{ste} verjaardag vieren! <u>Inschrijven kan tot 16 september, dus wees op tijd</u> 😊